

# La Vita

---

## La vita

Music: Bruno Canfora

Lyrics: Antonio Amurri

Published by Curci USA Music Publishing

Quanti giorni vuoti  
Quanti giorni tristi in questa nostra vita  
Quante delusioni  
Quante inutili passioni nella vita  
Quante volte abbiamo  
Detto basta hai disprezzato questa vita  
Mai una volta che pensiamo  
A quello che ci porta questa vita

Ah, la vita  
Più bello della vita non c'è niente  
E forse tanta gente no lo sa  
No lo sa, no lo sa  
Ah la vita  
Che cosa di più vero esiste al mondo  
E non ce ne accorgiamo quasi mai  
Quasi mai, quasi mai

Qualche volta abbiamo  
Come un senso di paura della vita  
Anche se ci sono  
Tante cose che non vanno nella vita  
Ma che cosa pretendiamo  
Cosa ci aspettiamo dalla vita?  
No, non è possibile  
Sprecare inutilmente questa vita

Ah, la vita  
Più bello della vita non c'è niente  
E forse tanta gente no lo sa  
No lo sa, no lo sa  
Ah la vita  
Che cosa di più vero esiste al mondo  
E non ce ne accorgiamo quasi mai  
Quasi mai, quasi mai  
Ah, la vita  
Ah, la vita  
Ah, la vita

## La Vita (het leven)

Music: Bruno Canfora

Lyrics: Antonio Amurri

Published by Curci USA Music Publishing

Hoeveel lege dagen  
Hoeveel trieste dagen in ons leven?  
Hoeveel desillusies  
Hoeveel nutteloze passies in het leven?  
Hoe vaak hebben we gezegd  
Het is genoeg, ik veracht dit leven?  
We denken nooit eens  
Aan wat dit leven ons brengt

Ach, het leven  
Er is niks mooier dan het leven!  
En misschien weten velen het niet  
Ze weten het niet, ze weten het niet  
Ach, het leven  
Wat bestaat er nog echter in de wereld?  
En we erkennen het bijna nooit  
Bijna nooit, bijna nooit

Soms hebben we  
Een soort gevoel van angst voor het leven  
Zelfs als er veel dingen  
Fout gaan in het leven  
Wat verwachten we,  
Wat willen we dan van het leven?  
Nee, het is toch niet mogelijk  
Om dit leven zomaar te verspillen

Ach, het leven  
Er is niks mooier dan het leven!  
En misschien weten velen het niet  
Ze weten het niet, ze weten het niet  
Ach, het leven  
Wat bestaat er nog echter in de wereld?  
En we erkennen het bijna nooit  
Bijna nooit, bijna nooit  
Ach, het leven  
Ach, het leven  
Ach, het leven!