

Piccolissima Serenata

Piccolissima Serenata

Music: Gianni Ferrio

Lyrics: Antonio Amurri, John Turner, Jeoffrey Claremont Parsons

Published by Peermusic Publishing, Sugarmusic, ATV Music Publishing

Happy is the boy when he looks up above
And he sees that her window is open wide
Happy is the boy when she throws her carnation
With an invitation to come inside

Just a boy and girl and a mandolino
Just a little kiss as the vow is made
That's the way it is down in Portofino
Just a little moonlight, little serenade

Mi farò prestare un soldino di cielo
Perché regalare lo voglio a te
Lo potrai posare sul bianco tuo velo
Quando sull' altare ti porterò

Questa piccolissima serenata
Con un fil di voce si può cantar
Ogni innamorato all' innamorata
La sussurrerà, la sussurrerà

Happy is the boy when he looks up above
And he sees that her window is open wide
Happy is the boy when she throws her carnation
With an invitation to come inside

Just a boy and girl and a mandolino
Just a little kiss as the vow is made
That's the way it is down in Portofino
Just a little moonlight, little serenade

Questa piccolissima serenata
Con un fil di voce si può cantar
Ogni innamorato all' innamorata
La sussurrerà, la sussurrerà

Kleine Serenade (Piccolissima Serenata)

Music: Gianni Ferrio

Lyrics: Antonio Amurri, John Turner, Jeoffrey Claremont Parsons

Published by Peermusic Publishing, Sugarmusic, ATV Music Publishing

Blij is de jongen wanneer hij naar boven kijkt
En ziet dat haar raam wijd open staat
Blij is de jongen als ze haar anjer gooit
Met een uitnodiging om binnen te komen

Gewoon een jongen en meisje en een mandoline
Gewoon een kusje als de geloften worden afgelegd
Dat is hoe het gaat daar in Portofino
Gewoon een beetje maanlicht, een kleine serenade

Ik leen een cent uit de hemel
Omdat ik 'm aan jou wil geven
Je kunt 'm op je witte sluier leggen
Als ik je naar het altaar breng

Deze kleine serenade
Kun je met een heel zacht stemmetje zingen
Elke geliefde zal ze tot zijn geliefde
Fluisteren

Blij is de jongen wanneer hij naar boven kijkt
En ziet dat haar raam wijd open staat
Blij is de jongen als ze haar anjer gooit
Met een uitnodiging om binnen te komen

Gewoon een jongen en meisje en een mandoline
Gewoon een kusje als de geloften worden afgelegd
Dat is hoe het gaat daar in Portofino
Gewoon een beetje maanlicht, een kleine serenade

Deze kleine serenade
Kun je met een heel zacht stemmetje zingen
Elke geliefde zal ze tot zijn geliefde
Fluisteren, hij zal ze fluisteren